

Liturgie Verdiepingsdienst

Datum

4 januari 2026, 16.30 uur

Voorganger

ds. H. Fahner, Nunspeet

Kerkgebouw

Maranathakerk

Welkom en mededelingen

Welkom in het Engels voor Engelse gasten en leden

Samenz. 1: Ps. 133 : 1, 2, 3 OB (Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijk...) (staande)

Stil gebed en Votum & Groet

Geloofsbelijdenis

Samenzang 2: Lied 42 Opw ('k Stel mijn vertrouwen...)

Gebed

En thema: 'De priesterlijke zegen'

Schriftlezing: Gen. 12 : 1 – 4a (...met hem mee.)

Num. 6 : 22 – 27 (dit gedeelte is tevens de tekst voor de preek)

2 Cor. 13 : 11 – 13

Samenzang 3: Gez. 456 : 1, 2, 3 LvdK (Zegen ons, Algoede)

Korte samenvatting van de verkondiging in het Engels

Verkondiging (over Num. 6 : 22 – 27)

De priesterlijke zegen.

- de opdracht daartoe
- de inhoud daarvan
- de uitvoering

Gebed

Samenzang 4: Ps. 134 : 2 DNP (Zijn zegen wensen wij voor jou)

Inzameling van de gaven

Slotz. 5: Lied 389 Opw (Create in me a clean heart, o God) (staande)

Zegen

Welkom en mededelingen

Welkom in het Engels voor Engelse gasten en leden

Psalm 133:1, 2, 3

Ai, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is 't, dat zonen
van 't zelfde huis, als broeders samen wonen,
daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd;
't is als de zalf op 's Hoge priesters hoofd,
de zalf, waarmee hij is aan God gewijd,
die door haar reuk het hart verblijdt.

Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen,
als d' olie, die, van Arons hoofd gedropen,
zijn baard en klederzoom doortrekt;
z' is als de dauw, die Hermons kruin bedekt,
die Sions top met vruchtbaar vocht besproeit,
en op zijn bergen nedervloeit.

Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen:
daar woont Hij Zelf, daar wordt zijn heil verkregen,
en 't leven tot in eeuwigheid.

Stil gebed en Votum & Groet

Geloofsbelijdenis

Lied 42 Opw

'k Stel mijn vertrouwen
op de Heer, mijn God.
want in Zijn hand
ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief,
Zijn vrede woont in mij.
'k zie naar Hem op en 'k weet:
Hij is mij steeds nabij.

Gebed

Thema: 'De priesterlijke zegen'

Schriftlezing:

Gen. 12 : 1 – 4a (...met hem mee.)

Num. 6 : 22 – 27 (dit gedeelte is tevens de tekst voor de preek)

2 Cor. 13 : 11 – 13

Gez. 456 : 1, 2, 3 LvdK

Zegen ons Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Korte samenvatting van de verkondiging in het Engels
Verkondiging (over Num. 6 : 22 – 27)
De priesterlijke zegen.
de opdracht daartoe
de inhoud daarvan
de uitvoering

Gebed

Psalm 134 : 2 DNP

Zijn zegen wensen wij voor jou:
vrede uit Sion, liefde, trouw
van Hem die jou tot leven riep,
die hemel, zee en aarde schiep.

Inzameling van de gaven

Lied 389 Opw

Create in me a clean heart, o God
and renew a right spirit within me.

Cast me not away from thy presence, o Lord
and take not thy Holy Spirit from me.
Restore unto me the joy of thy salvation
and renew a right spirit within me.

Zegen